



Vrouw van de wereld

Afgelopen week las ik in een artikel dat het nog steeds niet Nederlands is dat vrouwen aan de top staan. Ook hebben wij in ons land nog steeds de meeste parttime werkende vrouwen. Zowel jonge vrouwen als oudere vrouwen. De mensen achter het economisch bureau snappen het niet. We hebben immers in Nederland een prachtig klimaat om full time te gaan werken.

In schril contrast stond dit verhaal tegenover het verhaal van een powervrouw in de Telegraaf. Zij heeft zelfs een strak kapsel aangemeten om door met name de oudere mannen serieus genomen te worden. Ik keek op dat moment even in de spiegel. In mijn joggingpak, haar in een simpel knotje, zag ik er niet echt uit als een vrouw van de wereld. (Ter verdediging, ik had wel een flinke verkoudheid te pakken).

Toch besloot ik bij mezelf de proef op de som te nemen. Ik heb een leuke onderneming, draai goed, maar ook ik moet mezelf nog iedere dag bewijzen. En het gekke is, ik bewijs me niet voor al die mannen, maar voor alle andere vrouwen. Wij vrouwen zijn namelijk goed in één ding, elkaar stevig voorzien van kritiek. En dan zijn dit nog niet eens de mensen die ik dagelijks op de werkvloer tegenkom. Werk je teveel, ben je een slechte moeder, werk je te weinig, dan ben je lui. Het is feitelijk nooit goed. En dat noemen we een economisch prachtig klimaat?

Het klopt, het klimaat is prachtig. Terwijl ik de vergelijking maak met al deze vrouwelijke trekjes, moet ik toegeven. De klanten

die ik de afgelopen weken tegenkwam in mijn bedrijf waren niet alleen divers, ze erkenden ook allemaal hun eigen vakkennis en wilden daar in verder. In mijn bedrijf kom ik niet alleen mannen tegen, ook vrouwen. Het zijn bovenal enthousiaste ondernemers. Want ondernemen is een vak apart. Ik vind het zelfs het mooiste vak ter wereld.

De wereld van ondernemers is anders als alle andere werelden. Begeeft u zich eens in een ruimte met alleen maar ondernemers. Kijk goed om u heen en u ziet dat mensen elkaar verbinden, mogelijkheden zoeken en zien tot het doen van zaken. U ziet dat deze mensen de verlegenheid en schroom overwinnen om hun doel te bereiken. Deze mensen hebben een droom en zij durven deze ook waar te maken. Het lukt niet altijd, soms gaat het faliekant mis. Maar wat al deze mensen gemeen hebben, is één ding. Ze houden van wat ze doen en volgen hun droom!

Mocht u nu wat strubbelingen ervaren in het volgen van uw ondernemersdromen? Wij gaan graag met u in gesprek voor de mogelijkheden en kansen. Want onze droom is alle ondernemers financieel zelfstandig maken. En daar hoort een bloeiende onderneming bij. Tel: 0341-554880 www.financial-health.nl

Esther van den Brink

Financial health
Tel. 0341 - 554 880
info@financial-health.nl
www.financial-health.nl